

# TRIANGEL

april 2012 90



30 JAAR AOCN  
SPECIALE JUBILEUMUITGAVE

TRIANGEL IS EEN PERIODIEKE UITGAVE VAN DE ALVIS OWNER CLUB NEDERLAND





De statiefoto van alle aanwezige Alvissen, op leeftijd gerangschikt



## Colofon

**Website:** [www.alvisocn.com](http://www.alvisocn.com)

**Voorzitter:**  
A.C. Brouwers  
Oostende 28  
5702 NP Helmond  
tel.: 0492-552902  
[voorzitter@alvisocn.com](mailto:voorzitter@alvisocn.com)

**Secretaris:**  
A. Hillebrand  
Brouwersgracht 33  
1015 GB Amsterdam  
tel.: 020-6241692  
[secretaris@alvisocn.com](mailto:secretaris@alvisocn.com)

**Penningmeester:**  
J.M. ten Bos  
Prinses Marielaan 18  
2242 CL Wassaenaar  
tel.: 070-3557928  
AOCN bankrekeningnr.:  
ABN AMRO 51.40.76.704  
ten name van AOCN,  
Den Haag, Nederland.  
IBAN: NL32ABNA0514076704  
BIC: ABNANL2A

**Evenementencommissaris**  
A.C. Brouwers  
tel.: 0492-552902  
[evenement@alvisocn.com](mailto:evenement@alvisocn.com)

**Registersecretaris**  
H. van der Meijden  
Schubertlaan 5  
3723 LM Bilthoven  
tel.: 030-2283593  
[register@alvisocn.com](mailto:register@alvisocn.com)

**Redactie:**  
Van deze Jubileum uitgave,  
J.M. ten Bos  
Prinses Marielaan 18  
2242 CL Wassaenaar  
tel.: 070-3557928

**Aanleveren van kopij en foto's:**  
Tekst in Word (.doc).  
Achter elkaar doortypen, harde returns  
alleen bij nieuwe alinea.  
Foto's: selectie maken met bijbehorend  
foto-onderschrift.  
Bewaar als .jpg file, grootte 200-300 dpi,  
(± 1600 pixels hoog of breed).  
Per e-mail sturen naar:  
[nauticus@xs4all.nl](mailto:nauticus@xs4all.nl)  
Bij veel of grote foto's:  
Op CD branden en sturen naar:  
Paul van der Velde  
Amerongerwetering 46  
3962 RD Wijk bij duurstede

**Ontwerp en lay-out:**  
Paul van der Velde

**Druk:** RDS, Odijk

**Inleveren kopij en foto's voor de  
volgende Triangel no. 91**  
Uiterlijk 23 september 2012

*Bij de voorplaat:  
Jan Maarten's TC 21/100 bij de  
Wilper Korenmolen, in vol ornaat  
kompleet met Jubileum rallyschild.*

*Hiernaast: opstelling op leeftijd van alle  
deelnemende Alvissen.*

*Achterin (uitvouwblad): alle deelnemers  
gereed voor het galadiner en feest.*

## Inhoud

4. **Evenementenkalender**
5. **Chairman's Column**
6. **Een blik terug**  
*Op 30 jaar clubgeschiedenis en op de voorbereiding van het Jubileumweekend.*  
*Door André Hillebrand.*
10. **Een heerlijk Hemelvaart weekend gaat van start**  
*Verslag van de eerste twee dagen van het weekend, door Jacqueline Pascoe (met bijdrage van Rachel).*
23. **Verslag van zaterdag 19 mei**  
*De rit, Jubileum-receptie, gevolgd door galadiner en dans.*  
*Door Simon van Oostveen.*
57. **Verslag van zondag 20 mei**  
*De extra zondag rit en afsluiting, door Jan Maarten.*
61. **Overzicht aanmelddatum lidmaatschap**  
  
**De groepsfoto**  
*Achter in het omslag.*

## Evenementen kalender

-  **International Alvis Day**  
7 - 9 september 2012  
Organisatie: AOC - Cardiff Wales UK
-  **Indian Run** 8 - 9 september 2012  
(Weekend)  
Organisatie: Roel Bijl en Hans Noordhoek
-  **Afterburner** 14 oktober 2012  
Jacqueline en Rachel Pascoe
-  **High Tea** 18 november  
Fred Veerman - Hengelo - Gelderland

### Onze nieuwste leden

Naam:	nummer:	datum:
M. Aaldering	2597	28-04-2011
J. Moorman	2598	23-11-2011
R. Muller	2599	27-11-2011
C. Meulen	2600	03-12-2011
R. van Thuijl	2601	05-05-2-12
P. van Wijk	2605	06-05-2012

## Chairman's Column



### Mei 2012 – 30 jaar Alvis Owner Club Nederland

Na 14 maanden van voorbereiding was het dan eindelijk zo ver, 17 mei 2012, de start van het jubileum weekend. Een lang weekend wel te verstaan, want donderdag 17 mei (Hemelvaartdag) was voor veel deelnemers de start van het jubileum.

Het organiserend comité (André – Jan Maarten – Hans van Tongeren – Hans van der Meijden – Anton) had de week voor het jubileum nauwlettend de weersvoorzichten gevolgd, en die voorspelden niet veel goeds! En laten we eerlijk zijn, een beetje zon verhoogt de slagingskans van een evenement. Niet alleen leden van de AOCN hadden zich ingeschreven voor het weekend, ook Engelse, Schotse en Duitse AOC leden vonden het de moeite waard om naar Ellecom te komen.

De locatie was met zorg geselecteerd en vormde een ideaal uitgangspunt voor het maken van mooie ritten. Hans en Frederike van Tongeren hadden als 'autochtonen' 3 prachtige ritten uitgezet (vrijdag, zaterdag, zondag) door een afwisselend landschap en met uitstekende horecafaciliteiten voor de lunch.

Het weer heeft ons niet in de steek gelaten, donderdag met stralende zon, vrijdag een enkel spatje regen tijdens de lunch, maar verder droog, zaterdag en zondag ideaal Alvis-weer (geen koelproblemen!).

Het uitreiken van de, speciaal voor dit jubileum gemaakte, speld en de hulding van leden met een speld met daarop het aantal jaren van lidmaatschap was een van de hoogtepunten van dit jubileum. Traditiegetrouw was ook voor dit jubileum door Hans van der Meijden een nieuw register samengesteld, waarvan elke deelnemer een exemplaar heeft ontvangen. Het sluitstuk van het feest vormde het galadiner met een door Hans van Tongeren verzorgd vuurwerk en aansluitend een dansfestijn, waarvoor Hans de oud-leden van de Dutch Swing College Band had gemobiliseerd, een swingende afsluiting van een fantastische avond.

Ik denk dat iedereen terug kan kijken op een zeer geslaagd jubileum. De organisatoren danken jullie allen voor de positieve reacties op dit voor ons allen zeer geslaagde jubileum. Voor jullie ligt deze speciale uitgave van "Triangel", geheel gewijd aan onze jubileumviering. Verder met de dagelijkse gang van zaken en ..... op naar de 35 jaar!

Jullie voorzitter,

Anton Brouwers



## Een blik terug. Alvis jubileum weekend 2012 Ellecom.

door André Hillebrand

**Het begon allemaal tijdens een bestuursvergadering bij Anton Brouwers ruim een jaar geleden, het 30 jarig jubileum weekend moest weer op de rit gezet worden, wie ga je daar voor vragen? Uiteindelijk hebben we na lang overwegen besloten om een groot deel als bestuur te organiseren, met assistentie van Hans van Tongeren en Hans van der Meijden.**

Het was er niet om te doen om de voorgaande jubileumvieringen te overtreffen, (dit is ook eigenlijk onmogelijk) maar we wilden wel een evenement waar iedereen zich thuis zou voelen in een sfeer van vriendschap en waardering voor elkaar.

Het was een genoegen om het lustrumweekend mede te organiseren, alhoewel het vaak veel tijd heeft gekost. We hadden in ieder geval een fantastisch team, naast de algemene organisatie een ieder met zijn eigen taak, sommigen vooraf bepaald, en anderen meer per toeval.

Hans van Tongeren was benaderd voor het uitzetten van de ritten aangezien



Hans van Tongeren

... en Frederike

we de jubileum locatie centraal in het land wilden organiseren. Uiteindelijk hebben Hans en Frederike voor veel meer gezorgd dan alleen de ritten, namelijk het vuurwerk, en de contacten voor de muziek, etc. etc.

Hans van der Meijden heeft als registersecretaris de update van het register op zijn schouders genomen, en uiteindelijk veel meer speurwerk verricht dan was ingepland, een fraai nieuw register is hiervan het eindresultaat.

Jan Maarten ten Bos heeft de schatkist bewaakt, alle betalingen keurig op tijd verzorgt, en tevens de taak van de opgave van de deelnemers met de bijbehorende betalingen keurig verricht.

Anton Brouwers heeft dit alles als dirigent aangestuurd, de contacten onderhouden, de onderhandelingen gevoerd, en natuurlijk de digitale voorwaarden en presentaties verzorgd.

Hans van der Meijden



Jan Maarten ten Bos



Anton Brouwers



Mijn taak als secretaris heb ik waargemaakt door in de archieven te gaan duiken om te achterhalen hoelang de diverse leden al lid zijn van de AOCN. Er was in het verleden nog nooit aandacht besteed aan jubilarissen binnen de onze club.

Het idee ontstond om hier eens onderzoek naar te doen, en zoals op de ALV reeds aangekondigd aandacht aan te schenken. De laatste jaren was het ledenbestand door Coen van der Weiden goed bijgehouden, en konden over deze periode de gegevens makkelijk achterhaald worden, echter, hoe langer in de tijd terug, hoe moeilijker dit werd. Uit mijn persoonlijke archief, en de stukken van mijn voorgangers heb ik toch voor het grootste deel met redelijke nauwkeurigheid het aantal jaren lidmaatschap van onze leden kunnen achterhalen, vooral de ledenlijsten waren een bron van informatie, maar ook diverse aanmeldingsbrieven etc. hebben bijgedragen tot een redelijk compleet overzicht. Een overzicht hiervan zal achter in deze uitgave gevoegd worden, zodat een ieder zijn gegevens kan controleren en eventuele correcties kan doorgeven.

Wat ga je vervolgens doen met deze jubilarissen? Bij andere clubs heb ik wel eens een speldje mogen ontvangen vanwege het 25 jarig lidmaatschap, onze leden hebben eigenlijk een lintje verdiend. Uiteindelijk is het een combinatie geworden, een speldje van ons clublogo voorzien van een lintje waarvan de eerste exemplaren tijdens



André Hillebrand

het lustrum weekend zijn uitgereikt. Aangezien het bestuur heeft besloten om leden vanaf 10 jaar lidmaatschap te decoreren, heeft dit tot gevolg gehad dat er een groot aantal wel verdiende onderscheidingen zijn uitgereikt.

Bij de 30 jarige leden waren er enkele die in het eerste jaar om onduidelijke redenen geen lid waren van de AOCN, terwijl deze leden al wel lid waren van de Dutch Section van de AOC welke onder leiding van Tom Kruys al reeds een aantal jaren bestond en is overgegaan in de AOCN. Het bestuur heeft besloten om deze omissie te herstellen, en deze leden vanaf de oprichting van de AOCN als lid op te nemen.

Verder is er nog een uitzondering in de beoordeling van het aantal jaren lidmaatschap, dit zijn de leden welke het lidmaatschap van hun vader of moeder hebben voortgezet. Zo heeft Bas van de Kieft het lidmaatschap van zijn vader voortgezet, welke de eigenaar was van een ooit door hemzelf nieuw gekochte Alvis.

Dit verdient volgens het bestuur een eervolle vermelding, en wij hebben het lidnummer en de aanmeldingsdatum van zijn vader aan Bas toegekend. Hetzelfde geldt ook voor Coen en Sandra van der Weiden, al vanaf het prille begin aanwezig bij de Alvis ritten en evenementen, in het verleden veel werk verricht voor de Triangel, en Coen als secretaris, en uiteindelijk het lidmaatschap van Henk en Agnes van der Weiden voortgezet. Als laatste willen wij nog onze waar-



dering uitspreken voor Marianne van Hoof, zij heeft na haar overlijden van haar echtgenoot Rob, het lidmaatschap ononderbroken voortgezet, zij heeft in de beginjaren van de Triangel voor het digitale tijdperk haar vingers blauw getikt op de schrijfmachine, en is nog steeds present op diverse Alvis evenementen.



zijn de speldjes in een fraai juweliersdoosje verpakt, terwijl de later uitgereikte en verzonden exemplaren in een plastic zakje worden aangereikt. Ditzelfde geldt ook voor de 30 jarig jubileum speld welke voor alle leden is vervaardigd, deze fraaie speld, een 3D Alvis Engel uit de reclame van de 30er jaren, wordt een

collectors item, dus voor diegenen welke deze nog niet ontvangen hebben, en niet tot het eind van het jaar willen wachten, kom naar een AOCN evenement en neem uw exemplaren in ontvangst. De Car Badges van de AOCN waren reeds enige tijd uitverkocht, dit probleem konden wij nu op een redelijk voordelig en makkelijke manier oplossen door de jubilaris speldjes met lintje te laten vergroten, en als Car Badge te laten produceren, deze zijn te koop tijdens de ritten, en kunnen eventueel ook worden toegestuurd.

Na het laatste evenement, de High Tea, worden de overgebleven exemplaren naar de betreffende leden per post toegezonden. De beloning voor het verschijnen op een evenement bestaat uit het ontvangen van twee speldjes, terwijl bij toezenden er één exemplaar wordt toegezonden, en bij het jubileum

Het laatste onderdeel van mijn eigen activiteiten was een cadeautje speciaal voor de deelnemers aan het lustrumfeest, ik was altijd gecharmeerd van de ooit door de AOCN uitgegeven Alvis glazen waarvan ik er nog steeds een aantal bezit. De opdruk op deze glazen was echter niet bestand tegen het geweld van een afwasmachine, (inderdaad wij hebben geen afwasmachine) uiteindelijk ben ik bij een firma terecht gekomen welke glazen bedrukt voor de Horeca, directe garantie



Coen en Sandra van der Weiden ontvangen het ere-speldje

was er niet, maar in de Horeca gingen ze jaren mee, ook in een afwasmachine. Hans van Tongeren heeft ze uitgebreid getest in zijn afwasmachine, en ze zijn goedgekeurd. In het teken van dit jubileum zijn deze glazen bedrukt met dezelfde Engel als de speld, echter met de Engel in het zwart, de Alvis Triangel in het rood en voorzien van de tekst "Master of the Kings Highway". Deze glazen waren opgedekt tijdens het Gala diner op het lustrumweekend. Bij de aflevering van de glazen, (ook hier heeft Hans van Tongeren weer zijn assistentie verleend) bleek dat de chauffeur de lading na

het vorige afleveradres niet goed had gezeurd, de pallet was omgevallen, een aantal glazen gebroken. Gelukkig waren er nog genoeg voor alle deelnemers over.



Ook Marianne van Hoof ontvangt het eremetaal.

Indien er voldoende belangstelling bestaat, en er een oplage van ongeveer 100 á 150 glazen kan worden besteld, dan bestaat er de mogelijkheid om een extra productie op te laten zetten. Dus heeft u belangstelling, laat het weten (hoe meer glazen, hoe lager de prijs).

De grootse waardering voor een organisatie is altijd een goede opkomst, en een goede sfeer, hieraan is ruimschoots voldaan, en nog een keer overtroffen door het totaal onverwachte cadeau van de leden aan de organisatoren. Sandra van der Weiden heeft dit geweldig georganiseerd, en ook op een prachtige wijze gepresenteerd, hierbij nogmaals namens alle organisatoren dank aan alle deelnemers voor deze cadeaubonnen welke zeker goed besteed zullen worden.

André Hillebrand  
Secretaris AOCN.

# Een heerlijk Hemelvaart weekend gaat van start.

door Jaqueline Pascoe

*Donderdag 17 mei 2012*

*Vandaag is het begin van, wat achteraf blijkt, een geweldig mooi, weekend. We staan vroeg op, de Alvis, daags ervoor al gewassen, wordt de garage uitgereden en ingepakt, klaar voor vertrek.*

*We hebben geluk, het weer is helemaal geweldig en de beslissing om het dak er deels af te halen is al snel genomen. Met volle teugen genietend rijden we in rustig tempo richting Hotel Avegoor, waar we door de organisatoren op prima wijze worden ontvangen.*

Zoals een ieder onder ons wel weet, wordt het weekend meestal door 1 à 2 koppels geregeld, echter, daar het nu om een lang weekend gaat en er echt veel geregeld moet worden, was de totale organisatie in handen van Hans en Frederike van Tongeren, Anton en Ellie Brouwers, André Hillebrand en Riet van Dijk, Hans en Ingeborg van der Meijden en Jan- Maarten en Caroline ten Bos. Laatstgenoemden zorgen voor een leuk aandenken bij ontvangst voor ons allemaal, onze dank hiervoor is natuurlijk heel oprecht.

We mogen de auto vervolgens op een groot stuk tuin parkeren, omringd door prachtige bomen die, in sommige gevallen, toch al wel eeuwen oud zijn. We zijn niet de eersten, dus een begroeting aan een ieder die er al is en een gezellig bijkletsen volgt. Ook het voorstellen aan, voor ons, nieuwe equipes, hoort erbij, daar het

in dit geval gaat om een internationaal gezelschap. Niet alleen een aantal Duitse vrienden en een enkel Belgisch kenteken is onderdeel van dit weekend, ook een aantal Schotten houden hun eer hoog, door dit weekend mee te willen maken. Vervolgens laten we de rest alleen en besluiten ons in te checken, de kamer op te zoeken en ga ik, Dave even met rust latend, heerlijk met Rachel zwemmen in het zwembad op de begane grond. Na het zwemmen is het omkleden en mengen we ons met de inmiddels groter geworden groep Alvis leden. Met zijn allen worden we opgewacht met een lekker drankje naar wens en volgt een gezellige maaltijd in een van de eetzalen van Landgoed Avegoor. Ook werden de inmiddels aanwezige



leden voorzien van een prachtige broche van het Alvis embleem. Er werd bij uitgifte gesuggereerd dat Hans van Tongeren niet kon wachten op de



*Hotel Avegoor vormde een prachtig decor voor de Alvisen.*



*Jan Maarten en Caroline met hun "handel".*

broches, echter, ook de overige mensen die verantwoordelijk waren voor de organisatie van het geheel, stonden vast te popelen om te zien wat de reacties



Ook Rachel werd als jongste in het gezelschap in het zonnetje gezet.

van de leden waren bij de uitgifte ervan. De maaltijd is werkelijk overweldigend goed en we laten het ons dus ook prima smaken. Na de maaltijd gaat een ieder zijn c.q. haar eigen weg en zien we elkaar de volgende ochtend weer bij het ontbijt.

### Vrijdag 18 mei

Na het nuttigen van het ontbijt worden we om 10.00 uur voor een uitgebreide uitleg over de 1e route, voorzien van de naam de Molenrit. Het aantal equipes is inmiddels groter geworden en ook zij worden hartelijk welkom geheten. Met de blijdschap van weer het mooiste weer van de wereld, worden de route-  
Hans legt uit.



... op weg naar de voertuigen.



Een heerlijk ontbijt en dan ...

Aandacht voor de briefing.





*Links de Wilper Korenmolen, na een rondje er omheen ging het weer terug*

*Met warm jack en muts meerijden met Hans.*



*Auto's toch leuker dan de molen?*

beschrijvingen voor beide dagen uitgedeeld en is het tijd om te vertrekken voor het 1e deel van de Molenrit.

Daar de familie Hauptmann onverhoopt niet met 2 auto's kon komen, werd al snel besloten dat Alexander met ons mee zou rijden, daar Dave en Alexander elkaar al hadden ontmoet bij de garage van Wim van Ginhoven in Elburg.

Even toen het voor ons dus een gezellige volle bak leek te worden en het aantal dames en heren eindelijk eerlijk verdeeld leek te zijn, kwam Dave met het idee dat ik wellicht met Hans van Tongeren mee kon rijden om ook zijn auto eens te kunnen bewonderen. Zo gezegd, zo gedaan dus.

Lekker warm jack aan, een heerlijke warme muts op die eigenlijk pas gedragen zou worden zodra onze nieuwe oude Alvis klaar zou zijn, konden we vertrekken. Een deel van de rit hebben Hans en ik meegereden om vervolgens, gezien de organisatie van het geheel, een kortere route genomen om een ieder te kunnen ontvangen bij de eerste stop voor een lunch bij Brasserie Kriebelz in Terwolde. En wat een genot om ook eens een hele

*Gavin en Stania Wiggins-Davies*



andere Alvis van binnen te mogen zien en in mee te mogen rijden, vervolgens ook nog een prachtig uitzicht om langzamerhand al die prachtige en ook zo verschillende auto's aan te zien komen, echt ronduit prachtig. Een nadeel van de verkorte route was helaas wel dat ik de Korenmolen "de Zwaan" en, de tot de oudste en grootste molens van Nederland behorende, Wilper Korenmolen heb moeten missen.

De route was, zo hoorde ik van velen, tot aan de lunch, werkelijk enorm de moeite waard.

Om te voorkomen om zodoende ook het 2e deel van de route te missen en eenmaal de smaak te pakken hebbend van het auto testen, had ik de eer om met Serge van Havre mee te mogen rijden in zijn prachtige bolide, waarover ik natuurlijk niets verder hoeft te zeggen. Ook het 2e deel van de rit was zondermeer een enorm genot en een groot succes.





Welkom bij de lunch stop.  
Roel heeft grote dorst!



De bar is open ...

Anton, Elly, Ans en Teun.





*Sandy en Shona Smith. Hieronder zeer bekende leden van de club*



*De lunch was verukkelijk en uitstekend verzorgd. Hier alle TB'ers aan één tafel!*



*Een gezellig familie (Pascoe) tafreel.*



*Goeie soep, vinden Maria, Martin en Paul.*



Guido, Maike en Alexander Hauptmann allemaal in één TB 14. Hieronder bye bye zwaai zwaai voor Melle en Maria.

Bij de Gallery was het smullen voor de auto-liefhebbers. Lutz, Serge en Maria, hoe gaan we dat nou weer financieren?



André, welke zou je mee willen nemen?





*De molen van opa van Tongeren.*

hilariteit van anderen en ons Alvisleden. Gezien het feit dat hij bovendien niet zo hard kon rijden, hebben een aantal zich bij Manfred en Christa solidair aangesloten om zo samen de tocht tot op het laatst tot aan het hotel gezellig te kunnen houden.

Gelijk na de rit duiken Rachel en ik nog even lekker het zwembad in ter afkoeling om ons zo lekker verfrist voor het avondmaal te kunnen melden. In tegenstelling tot het 3 gangen menu van de vorige avond, wacht ons nu een overheerlijk koud en warm buffet. Het eten is verrukkelijk en geeft een ieder de mogelijkheid makkelijk met elkaar nog eens na te praten over de mooie rit die we vandaag hebben gereden.

Jacqueline Pascoe

We reden nu langs molen "de Ooievaar" en langs de Bolwerksmolen, waarvan laatstgenoemde nog in het bezit is geweest van de opa van Hans van Tongeren!!! Voordat we na de laatste molen weer rustig aan terug rijden naar ons hotel, wordt ook The Gallery aangedaan, de meesten onder ons wel bekend. Op de terugweg, van the Gallery tot aan het hotel bleef Manfreds auto om de haverklap knallen, ook tot grote schrik en

*Goede stemming bij het hotel.*



*Ik zag vele prachtige molens. Maar eentje was zo speciaal dat we er zelfs voor pauzeerden. Toen hadden we nog een heerlijke lunch gehad. Maar helaas kwam er toen een buitje. Maar daar hadden vele geen last van.*

*Groetjes Rachel*



## Zaterdag 19 mei

door Simon van Oostveen

*Iemand begrijpt iets niet tijdens de ochtend briefing*

**Bij het naar buiten komen bleek direct dat de voortekenen goed waren. Zon, weinig wind en wanneer komt het voor dat je uit je raam kijkt en 30 Alvisen en een Lagonda (Christo had geen rijdende Alvis beschikbaar) op een mooi gazon omzoomt met prachtige bomen ziet staan. Een aanblik waarmee je het hart van een Alvis liefhebber op hol brengt.**

Na het voortreffelijke ontbijt werden wij door de organisatie met een prachtig routeboek de weg op gestuurd. Al snel buiten het dorp werd naar de Postbank verwezen. Een bekende, maar toch steeds overweldigende ervaring voor mensen die in een plat land wonen als wij. Een landschap ontstaan in de oertijd, toen het hier nog echt koud was. Onze Duitse en Britse vrienden konden nu eens





Vier vrolijke dames,  
Yvonne, Sandra, Nel  
en Cecile.



Naar de voertuigen!



Vicky Martin,  
Betty Shields  
en Caroline.

De kap gaat open bij de Lagonda van Christo en Titia.



Ook de broers zijn bijna  
klaar voor de start.

De jongste leden,  
Pieter en Gerda  
van Wijk.



We willen wel wat zien  
onderweg.  
De TE 21 Graber Coupe  
van Bert Kramer  
klaar voor de tour.

zien dat ons land niet alleen plat is en beneden de zeespiegel ligt. Via het dorp Rozendaal dat wij vooral kennen van de verkiezingen (zij zijn meestal het eerst met de uitslag) en de noordkant van Arnhem naar de Hoge Veluwe, waar wij langs de oostkant ervan reden. Bij de deelnemers veel bekende, maar ook onbekende gezichten. Lutz reed met Marianne van Hoof, omdat Christine onfortuinlijk boodschappen had gedaan en daarbij haar pols en schouder had gebroken. Lutz had haar thuis achter gelaten, maar niet na voor enige dagen eten voor haar bereid te hebben en steeds naar haar te bellen om te vragen of het wel goed met haar ging. Zoals vermeldt deden er ook Alvis vrienden uit Schotland mee, maar ook

*Mooie verzameling bhp's bij het paardensportcentrum.*



*Dwalend door de oerbossen op de Veluwe*

uit Duitsland, waarmee het gebeuren een internationaal karakter kreeg. Het verhoogde de feestvreugde.

Na een rit van 60 kilometer kwamen wij aan bij een Paardensportcentrum. Het zou een zware dag worden. Tot nu toe was ik in de veronderstelling lid te zijn van een autoclub, maar vandaag



*JM legt wat uit. Onderaan, twee liefhebbers Lex en Sandy genieten.*

leek het wel een eetclub. Het ontbijt was net achter de rug en er bleek in dit paardensportcentrum meer te doen te zijn dan paardrijden. Er was een zeer uitgebreide maaltijd bereid en toen iedereen weer doorvoed naar de auto wilde gaan bleek er nog een geflambeerde ijskaart geserveerd te worden. De kleren die ik bij mij had leken langzaam aan een maat te klein te worden. De riem ging een gaatje lossen. Maar goed uiteindelijk mochten wij van



de organisatie weer doen waar wij goed in zijn en dat is met onze mooie auto's over de prachtige Veluwe rijden. De wegen waren geweldig en in het voorjaar is alles nog prachtig jong en groen, wat je overigens van de meeste





*Drie oude bekenden. Hieronder: zeldzaam engels en zeldzaam brits-zwitsers.*



*De dames hebben nog veel te vertellen. En de heren ... dikke verhalen!*





Parkeren bij het restaurant.



De oudjes zochten elkaar op. De jonkies trouwens ook ...

Internationaal gezelschap!  
Duits, Engels,  
Fries, Belgisch  
(Serge net in beeld).



Riet Hillebrand en Hans van der Meijden waren gelukkig nog niet naar buiten toen het dessert kwam!







*Simon heeft het naar z'n zin, zeker bij het zien van de geflambeerde ijstaart!*



*Auto's in het gelid, dan valt er heel wat te bespreken.*



deelnemers niet kan zeggen. Voor er mensen kwaad worden, ik ga er zelf ook mank aan.

Uiteindelijk kwamen wij weer op onze thuishaven aan, waar door André je Alvis in het gelid werd gezet voor de staatsiefoto. Alle auto's gerangschikt naar leeftijd tegen een prachtige achtergrond. (zie voorin dit blad).

Na een goed glas ging iedereen zich wassen en strijken voor de finale ronde, het diner en het dansant.

Maar er aan vooraf gaande was er eerst een officieel gedeelte met toespraken. De start was met champagne en oesters. Er werden leden gerehabiliteerd met terugwerkende kracht, voor nu als onredelijk ervaren besluiten van een vroeger bestuur (Ab en Yvonne van

*Kolonel André overziet de opstelling.*



*Herman Schipper, Jan Kulk, Ab van Egmond en Serge van Havre. Waar zouden ze het over hebben?*



Ober !  
Glaasje, praatje, mooie techniek. Manfred Fleischmann en Hans Noordhoek vermaken zich best.



Geweldige foto van Coen en Sandra van der Weiden. Helemaal klaar voor de gala avond.

Time to relax ...





*De techneut van de club.*



*Het uithoudingsvermogen wordt op de proef gesteld. Manfred, Christa en Melle gaan even onderuit.*



Egmond en Melle en Maria Visser). Er werden mensen geridderd voor de duur van hun lidmaatschap (30, 20 en 10 jarig lidmaatschap). Voor iedere deelnemer waren er geschenken die in buitengewoon goede aarde vielen. Een Alvis speld en voor ieder echtpaar zes wijnglazen met Alvislogo. Ook voor iedereen een door Hans van der Meijden nieuw bijgewerkt Alvis register. De organisatie kon nu helemaal niets meer fout doen, wat zij overigens ook niet deden. De organisatie werd bij monde van Sandra van der Weiden bedankt voor hun geweldige prestatie welke ze dit weekend hebben laten zien (het bestuur,

aangevuld met Hans van der Meijden en Hans van Tongeren). Vooral voor de laatste was niets te dol om het iedereen naar de zin te maken. Dat lijkt zijn levensopdracht te zijn. Hij was pianist, route uitzetter, de baas van het vuurwerk en ik ben er vast van overtuigd dat als er brand zou zijn uitgebroken hij die ook nog wel geblust zou hebben. Wat een energie, net een vulkaan, daar kan de vereniging nog veel plezier aan beleven. Ook onze Schotse gasten bedankten voor de gastvrije ontvangst. Er werd namens de deelnemers een cadeau overhandigd. Na de plichtplegingen gingen wij weer verder met onze strijd tegen de calorieën.

*Anton houdt zijn speech.*



Borrel time. Proost! Lex en Ida hebben al plezier.



Alle aandacht voor het nieuwe Alvis register.



De oudste leden worden geeerd, onder andere Ab en Yvonne.



... en Lutz

... en Simon en Marijke





... maar ook André en Riet.



Herinnerings  
plaquette voor  
Frederike



De kus ...

HAPPY THIRTIETH ANNIVERSARY  
ALVIS OWNER CLUB NETHERLANDS-  
FROM YOUR FRIENDS IN GREAT BRITAIN .



"WHAT MAKES YOU THINK IT'S A DUTCH CAR?"

Edgar Shields, president van de AOC, feliciteert voorzitter Anton en overhandigt namens de Schotten een 30 jaar oude whisky, plus een cartoon van Apsley namens de AOC.





Vier tevreden heren.  
Ook de organisatoren worden bedankt door Sandra.



Maria vertelt.

Een voortreffelijk 6 of 7 gangen diner (ik was de tel kwijt-geraakt), werd ons voorgezet daar op het landgoed Avegoor. In één woord geweldig. Ollie B. Bommel zou het mogelijk een eenvoudige doch voedzame maaltijd genoemd hebben.

Ik voelde mij er wel als Ollie B. Bommel, de maaltijd was alleen niet eenvoudig, maar wel voedzaam.

Na afloop werden wij naar buiten naar het bordes verwezen, waar het inmiddels donker was geworden. Ineens kwam er achter de auto's van het gazon een heus vuurwerk omhoog.

De bekende ah's en oh's waren niet van de lucht. Toen het afgelopen was, kwam wie anders, Hans van Tongeren uit het donker in zijn handen wrijvend aangelopen. Hij bleek de vuurwerkbaas te zijn.

Aaah's en Oooh's ...





Genieten van het voortreffelijke diner. De volgende foto's spreken voor zich.



Clubhistorie in projectie op de wand!









... allen zeer bekend.

Anneke, Jan en Stania.



Betty, Titia en Christo.

Wie kent ze niet?





*Yvonne met andere Hans.*

*Hieronder: als je maar plezier hebt.*



*Roel en Jan maarten.*



*Peter en Vicky Martin.*



*Teun en Ans.*





*Nieuwe liefde?*



*Anneke, Frederike en Elke Born.*



De volgende verrassing stond al op ons te wachten. Het bleek dat de Dutch Swing College Band zijn jaarlijkse gepensioneerden reünie hield en dit gelijk liet vallen met onze lustrum viering. Hoe verzin je het. Dus je raad het al, de voetjes gingen van de vloer en de oude leden van de band gingen ook los, evenals de oude leden van de Alvis club. Alleen maar winnaars dus, zowel de bandleden als wij hadden het prima naar de zin. Uiteindelijk werd het laat maar is volgens mij iedereen uiteindelijk in zijn bed terecht gekomen en heeft er niemand op het gazon of in de auto geslapen.



*De jazzband!*

*Roel en Nel.*





Wim, Anneke en Frederike



Bert en Marjoleine.



Herman met Elly.



Nog altijd dol op elkaar.



Anneke, Frederike en Willy Beattie.



Voor alle leeftijden!



Swing it out ...



Het slot van het feest.



## Zondag 20 mei

### De extra Zondag-rit.

De volgende morgen weer stralend aan het ontbijt, waar steeds voorzichtiger werd opgeschept. Het uithoudingsvermogen van iedereen werd op de proef gesteld. De vierde dag ging in, maar de finish daagde.

Voor dat deel van de groep die het afscheid nog even uit wilden stellen, was er nog een rit uitgezet naar de andere kant van de IJssel. Hierover meer in het verslag van Jan Maarten.

Nogmaals dank aan ieder die hier zijn energie in heeft gestoken, het was de moeite waard. Bedankt bestuur en Hans en Hans en vermoedelijk ook hun dames. Het was heel veel geweest en geweldig van kwaliteit. De sfeer met elkaar, het weer, alles was goed.

Simon.

*Voorzichtig aan ontbijten.*

Zondag was de dag van het afscheid. Na het min of meer gezamenlijke ontbijt was het koffers pakken, handen schudden of zoenen, dat hing van het geslacht van de deelnemer af, en dan naar huis.

### Of toch niet?

Onze onvolprezen Hans van Tongeren had voor diegenen die nog zin hadden een extra ochtendrit georganiseerd. Het was eigenlijk zoals na een geweldig diner waarbij iedereen heerlijk heeft gegeten, de ober nog eens langs komt om te zeggen dat hij nog een bijzonder dessert heeft. Wie heeft nog trek?

Nu, dat waren er nog heel veel. Het weer was prachtig, stralende zon en





*Voor de laatste maal naar de auto's.*

*John en Cecile Gilbert vertrokken voor hun lange reis naar huis.*

*Dave vertrekt ook met de familie. Kap open natuurlijk. Gavin probeert eerst of hij wel start.*



*Het eindpunt. De Alvisen zijn er bijna. Frederike gaat vast ruimte maken op het terras.*



*Nog even tegen elkaar aankijken.*

*En weer een fantastisch mooie rit.*





meer dan de helft van de deelnemers deed mee! Natuurlijk weer een mooie rit, via Doesburg waar sommigen onder ons meteen de weg al kwijt waren, door allerlei mooie plaatsjes naar Bronkhorst aan de IJssel. Wat is dit toch een mooi



*Zoenen, handen schudden, en nog even laatste gegevens uitwisselen.*

*Mijmeren over hoe mooi het was.*



stadje – Nederlands kleinste stadje volgens Hans en dat geloof ik graag. Na 30 a 40 huizen ben je er al weer door. Het is in zijn geheel een rijksmonument en telt verschillende kleine musea en zelfs een landelijk bekende antiquair. Als westerling sta je weer verbaasd hoe mooi deze streek is en hoe rustig. Nauwelijks verkeer, ideaal voor een Alvis-toer.

we nog wat, werden de laatste verhalen vertelt en toen was het echt afgelopen. Hans, weer bedankt!

Jan Maarten ten Bos.

De rit eindigde bij een gezellige uitspanning, de Heideroos, in Eerbeek. Op het terras buiten, blij met de zon maar wel allemaal onder een parasol, dronken

**Overzicht aanmelddatum lidmaatschap** Alleen voor intern gebruik.

Naam	Voorl. & Voorv.	LidNr	Voornamen	Begin lidmaatschap		Aantal jaren lid
				jaar	Maand	
Aaldering (kand.)	M.	2597	Martin & José	2011	04	1
Altena	H.	2595	Harm	2009		3
Benink *	R.J.	2591	Rob & Meta	2009	05	3
Bijl	R.	2503	Roel & Nel	2004	03	8
Bijnens	W.	2504	Willy	1999	09	13
Blickman	R.W.	2505	Richard	2000	01	12
Böcker *	G.A.	2587	Lex & Lydia	2008	08	4
Bor	W.T. van den	2507	Wouter & Pauline	2006	08	6
Bos *	J.M. ten	2580	Jan Maarten Caroline	2007	03	5
Brink	J.G. van den	2508	Jan & Agnes	1994	09	18
Brouwers *	A.C.	2509	Anton & Ellie	2001	12	11
Burchard *	L.E.H.	2510	Lutz & Christine	1982		30
Burger	T.A. van den	2511	Theo	1996	03	16
Claasen *	A.M.	2512	Ab & Pamela	1982		30
Dortschy	R.	2593	Andrea un Reinhart	2010		2
Docter	H.J.L.	2513	Allard & Miriam	2002	10	10
Eeuwijk	J.W.M.A. van	2584	Hans & Gerry	2007	10	5
Egmond	A.A. van	2514	Ab & Yvonne	1982		30
Elzas	J.	2515	Jaap & Karla	2002	11	10
Fleischmann	M.	2592	Manfred & Christa	2010		2
Gatsonides	T.	2516	Tom & Rosalie	2000	06	12
Gerritsen	J.W.L.M.	2517	Jos & Elly	1998	12	14
Gerritsen	W.	2518	Willi	1985		27
Gilbert	J.D.	2519	John & Cecile	2002	03	10
Ginhoven	W.M. van	2520	Wim & Anneke	1996	04	16
Ginkel	L. van	2521	Lex & Ida	2000	09	10
Haar	H. ter	2524	Hennie	2006	07	6
Haaren	F. van	2586	Frederic	2007	11	5
Ham	L.W.M. van der	2525	Léon & Sylvia	1987		25
Havre	S. van	2526	Serge	2001	06	11
Hillebrand	A.	2529	André & Riet	1982		30
Hoeben	G.	2530	Gerard & Carina	1998	12	14
Hoogeveen *	T.	2532	Teun & Mary	2012	01	8
Hoof	Mevr. M.J.A. van	2531	Marianne	1982		30
Hulst	J.G.A. van	2595	Hans & Jola	2010		2
Janus	H.W.	2533	Henk	2006	04	6
Jung	H.	2534	Hans & Ricky	2002	09	10
Kieft	B.V.H. van de	2536	Bas	2001	10	11 / 23
Kramer *	T.	2537	Bert & Marjoleine	1982		30
Kuiper *	F.	2540	Frank & Ria	1982		30
Kulk *	J.	2541	Jan & Anneke	2006	09	6
Lensvelt	A.J.C.	2596	Allart	2010		2
Lindenberg	D.	2542	Dirk & Esther	1993	01	19
Lion	A.W.J.	2582	Austin	2007 hernieuwd	06	5+?
Meijden	J. van der	2545	Hans & Ingeborg	1997	04	15
Meulen (kand.)	C.	2600	Cor & Trix	2011	12	1
Moorman (kand.)	J.	2598	Jos & Anneke	2011	11	1

## Vervolg

Naam	Voorl. & Voorv.	LidNr	Voornamen	Begin lidmaatschap		Aantal jaren lid
				jaar	Maand	
Muller (kand.)	R.	2599	Ruud	2011	11	1
Nijhuis	J.G.A.	2546	Joost & Jeltje	2001	06	11
Nijs	I.	2547	Ivo & Liliane	2002	04	10
Noordhoek	J.A.	2548	Hans & Yvonne	1982		30
Oostveen	S.C. van	2549	Simon & Marijke	2000	01	12
Pascoe *	D.	2550	David & Jacqueline	2004	09	8
Plantenberg	R.T.	2553	Reinoud & Iena	2002	05	10
Quist	M.J.	2554	Matthy & Karen	1996	10	16
Rietbergen	B.	2555	Bart & Jolijn	2001	09	11
Romijn *	A.D.	2556	André	2004	08	8
Schasfoort	G.J.	2558	Geert-Jan & Cathy	2003	09	9
Schip	R.M.S. van 't	2559	Ron	2005	01	7
Schipper *	H.	2560	Herman & Elly	1988	12	23
Schulpzand	K.	2561	Kees & Fets	2002	03	10
Smulders	E.	2590	Eline	2008	12	4
Terlouw	Mevr. C.Y.	2564	Carine	1982		30
Thole	J.H.	2566	Henk	2000		12
Thuijl (kand)	R. van	2601	Rob	2012	05	
Tongeren	J. van	2581	Hans & Frederike	2007	07	5
Valk	A.	2567	Arie & Els	1998	06	14
Veerman *	F.A.J.	2589	Fred & Gitta	2008	09	4
Velde *	M. van der	2568	Martin	1982		30
Velde	P. van der	2569	Paul	1982		30
Velde	T. van der	2585	Teun & Ans	2007	11	5
Visser	M.	2571	Melle & Maria	1982		30
Vossen	H.J.J.	2594	Harry en Sissi	2010		2
Walraven	H.	2588	Hans & Sonja	2008	09	4
Weiden *	C.W.H. van der	2574	Coen & Sandra	1982		30
Wevers *	B.	2575	Ben	1998	05	
Wijk	P. van	2605	Pieter	2012	05	
Woudenberg	R.	2577	Richard & Joke	2006	07	6
Zweeden *	C.F. van	2578	Christo & Titia	1982		30
<b>TOTAAL</b>	<b>79 Leden</b>	<b>14 leden 30 jaar lid. / 2 leden 25 jaar lid. / 1 leden 20 jaar lid. / 5 leden 15 jaar lid. / 20 leden 10 jaar lid. / 16 leden 5 jaar lid.</b>				







Dear Alvis Owner Club Nederland,

The message is clear. If you want an event organized with style, passion, precision, interest and fellowship, you need go no further than the Alvis Owner Club, Nederland.

The Club celebrated its 30<sup>th</sup> Jubilee in May 2012 with a magnificent display of 31 Alvis cars.

There were 22 cars from Holland, three from Germany, one from Belgium, one from England and four from Scotland.

Our Scottish contingent had travelled by ferry from Newcastle. After a lengthy cold, wet and windswept journey south, we had a smooth crossing, arriving for a dry, sunny and warm weekend in Holland on Friday 18<sup>th</sup> May. The Shields, Beattie, Martin and Smith convoy headed for the first lunch stop at Brasserie Kriebelz, Terwolde. There a standard of culinary excellence was established which was maintained for the rest of the tour.

Everything was superbly documented and the afternoon organized tour took us along beautiful scenic routes which we would never have encountered on our own.

Our base at the Landgoed Hotel, Ellecom was first class. It was secluded and comfortable with excellent catering and even an Alvis parking area designated for display of the cars.

The tour on Saturday 19<sup>th</sup> May took us past historic castles, through woodland and villages to another gastronomic experience at Hoenderloo.

For the celebration dinner that evening, the men looked smart but the ladies were spectacular. A sense of style is to be anticipated in those who enjoy Alvis cars and that was certainly reflected in the fashion choices made by the elegant ladies present. I'm sure that they didn't mind being eclipsed by our very own Willie Beattie who appeared dressed in full Scottish highland regalia. If only we had thought about it earlier, we might have made a fortune for Club funds by charging for photographs with him.

We were all impressed by the fact that the Nederland Club officials took time to show appreciation to those who had served so well over the past 30 years. The concept of special badges and service awards is something which could well be adopted by other UK sections.

It gave me considerable pleasure to present President Anton with a gift from The Alvis Owner Club. This was a specially commissioned Apsley picture which was presented on behalf of the AOC board with best wishes from past chairman Chris Storrar and our new chairman, Brian Maile. We also handed over a bottle of a special thirty year old Scotch Malt whisky, from the eight Scots guests.

The evening concluded with dancing to a traditional jazz band, reminding us of our halcyon days with the Dutch Swing College, Chris Barber and many others.

We loved meeting you all. It was a magnificent event. The organization was impeccable, the friendship, outstanding. I can best express our reaction by quoting Robert Burns, Scotland's national poet:

"Your friendship leaves us truly blessed."

Good luck, Alvis Owner Club Nederlands, and "Lang may your lum Reek" which loosely translated means "May your exhausts run forever!")

Edgar Shields, President, Alvis Owner Club

*Met dank aan allen die hun medewerking verleenden aan het samenstellen van deze uitgave. Uit een verzameling van bijna 2000 ingezonden foto's hebben wij een selectie gemaakt. Foto's van Guido Hauptmann, Paul van der Velde, Simon van Oostveen, Lutz Burchard, John Gilbert en anderen.*



**SPECIALE JUBILEUMUITGAVE TER GELEGENHEID VAN HET 30 JARIG BESTAAN VAN DE ALVIS OWNER CLUB NEDERLAND**